

SRG Nieuwsbrief 15

Evaluatiedag 14 november 2015

Het bestuur, de reisleiders, assistent-reisleiders, verpleegkundigen en de leden van de verschillende commissies hebben op zaterdag 14 november 2015 een evaluatiedag. Tijdens die evaluatie worden alle inmiddels afgeronde reizen doorgenomen, de zaken die goed liepen, eventuele hindernissen die genomen moesten worden en de leerpunten. Bijna alle reizen zijn dan afgerond, alleen de reis naar Lanzarote moet dan nog vertrekken.

De evaluatiedag is in het **Oostwende College, Plecht 1, 3751 WB te Bunschoten.**

De uitnodiging volgt na de zomer.



In dit nummer:

pagina

Evaluatiedag 2015	1
Nieuws	1
Bericht van het bestuur:	
- nieuwe voorzitter	2
- beleidsplan 2015-2020	3
Stedentrip naar Itsanbul	4
Na 25 jaar neemt Gerrie de Jong afscheid	7
Deelnemer gezocht	9
Herhaalde oproep	9

Nieuws:

Helaas hebben we weer afscheid van twee deelnemers moeten nemen. Wij vinden het altijd weer vervelend dit soort berichten door te moeten geven maar we willen jullie deze niet onthouden.

Rinus Kouwenhoven is 6 maart 2015 onverwacht overleden. Rinus is 62 jaar geworden en ging vele jaren met de SRG mee, velen van ons kennen hem als een vrolijke vakantieganger.

Rinus genoot altijd volop, we zagen hem vaak met een brede glimlach en hij hield er van af en toe een geintje uit te halen. Bijvoorbeeld zich tussen de struiken verstoppen voor de reisleader toen hij in 2012 met SRG in Boedapest op vakantie was, hilarisch was dat en Rinus zelf moest natuurlijk het hardst lachen.



Wij bewaren mooie herinneringen aan Rinus en wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte.

Ook is deelneemster **Thea den Heuvel** helaas plotseling overleden, zij heeft ook veel reizen met de SRG gemaakt. Wij herinneren Thea als een vrolijke opgewekte vrouw die van een grapje maar ook van serieuze gesprekken hield. En vooral erg genoot van de vakanties. Thea is 58 jaar geworden.



Wij wensen ook Thea's familie en dierbaren veel sterkte.

Begin 2015 is tevens oud-medewerkster, vrijwilligster **Alie Elsinga-ter Haar** op 71-jarige leeftijd na ziekte overleden. Zij is op 12 reizen als vrijwilligster/medewerkster met reizen mee geweest en in 2013 heeft zij haar laatste reis voor de SRG gedaan. Deze reis was naar Tenerife. Daarna heeft zij vanwege de respectabele leeftijd van 70-jaar afscheid moeten nemen als vrijwilligster. Dat het erg leuk is als medewerker mee te mogen met de reizen heeft zij wel bewezen, anders had zij het nooit zo lang volgehouden. Zij heeft er van genoten de deelnemers bij te staan daar waar het nodig was maar ook van het hele vakantiegebeuren. Wij kijken terug op een fijne samenwerking met Alie en wensen haar familie veel sterkte.



Berichten van het bestuur:

Arnoud de Roy van Zuydewijn wordt voorzitter bestuur.

In 2007 had ik het eerste contact met de SRG. Ik was actief voor doofblinden en iemand in mijn omgeving dacht dat ik wellicht geschikt was als nieuwe voorzitter van het SRG bestuur. Nu 8 jaar later kijk ik met veel plezier en voldoening terug op een mooie periode. Maar zoals met alles in het leven is er een tijd van komen en van gaan. Behalve ons onvolprezen medisch adviseur en vicevoorzitter, Jos Kuilboer zijn inmiddels alle bestuursleden nieuw en enthousiast aan de slag. Het gaat goed met de SRG, maar het moet en kan nog beter. In mijn eigen bekende kring heb ik iemand gevonden, waarvan ik weet dat hij een grote versterking voor het bestuur zal zijn. Met Arnoud heb ik intensief samengewerkt bij meerdere goede doelen projecten. Hij is iemand die er stevig tegenaan gaat. Jos Kuilboer en Hessel Hansma hebben uitvoerig met hem gesproken en zij delen geheel mijn mening dat Arnoud een goede opvolger is. In de bestuursvergadering van mei heeft het hele bestuur unaniem ingestemd dat Arnoud, tijdens de evaluatiedag in november, het voorzitterschap overneemt.

Ik ben dus voorlopig niet weg, maar wil nu vast eenieder bedanken voor de goede samenwerking.

De komende maanden ga ik zorgen dat Arnoud goed ingewerkt wordt en met zoveel mogelijk mensen binnen de SRG kan kennismaken. Jullie worden dan vast net zo enthousiast over Arnoud als ik.

Het reisseizoen is inmiddels begonnen. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Ik wens eenieder heel veel plezier op zijn/haar SRG-reis. En de commissieleden wens ik sterkte bij het oplossen van de last minute problemen die nu eenmaal inherent zijn aan reizen.

Frank Verveld
voorzitter bestuur

Introductie Arnoud

Ik ben 60 jaar en woon in Amsterdam. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen zoons. Na mijn studie economie en bedrijfskunde in Rotterdam ben ik gaan werken bij de ABN bank, later ABN AMRO. Daar heb ik bijna 30 jaar in uiteenlopende (deels directie-) functies in de particuliere en zakelijke dienstverlening, commercieel en in de staf, nationaal en internationaal. Naast mijn werk ben ik vanaf mijn studietijd altijd actief geweest in tal van maatschappelijke functies, meestal als voorzitter of penningmeester in besturen. In de sport, de cultuur, gemeentelijke stichtingen, netwerkorganisaties, serviceclubs en goede doelen.



Zo heb ik o.a. tien jaar mee kunnen bouwen aan Kika (kinderen kankervrij). Recent ben ik in een initiatief gestapt om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar blindheid, waardoor veel ellende kan worden voorkomen of verzacht. Ik zie er naar uit kennis te maken met vele SRG-ers en om mijn steentje bij te kunnen dragen aan de SRG.

Arnoud de Roy van Zuydewijn

Beleidsplan 2015-2020

In 2009 hebben we na een discussieronde in alle gremia van de SRG een beleidsplan voor vijf jaar vastgesteld. Veel plannen die daarin stonden zijn inmiddels gerealiseerd. Voorbeelden zijn de verbeterde samenwerking tussen commissies, een nieuwe reisgids, een nieuwsbrief voor alle SRG-ers, verbetering van de inschrijving en verlaging van de kosten en

daarmee de SRG-opslag in de reissom (10% naar 5%) en het NBAV kwaliteitskeurmerk. Helaas lukte het niet om meer sponsoring of subsidie te halen. Wel kregen er een ANBI status voor de fiscus, zodat schenken aan de SRG fiscaal aftrekbaar is. In de eerste jaren van het beleidsplan lukte het om het aantal deelnemers stabiel te houden na jaren van daling. Maar de laatste twee jaar heeft die geleidelijke daling toch weer doorgezet. Dat komt mede, omdat we vorig jaar besloten strenger te zijn met wie er mee kan op reis om de medewerkers niet overmatig zwaar te belasten.

Twee jaar geleden hebben we de eerste discussie gevoerd over een nieuw beleidsplan. Dat was tijdens een door oud-penningmeester Wim de Graaf georganiseerde boottocht vanuit Bunschoten. Veel ideeën werden besproken. Het plezier dat aan de reis met de SRG beleefd wordt kan langer zijn. Eerst verheug je je met goede informatie en na afloop blijven de mooie herinneringen. Inmiddels is al ingevoerd dat we zorgen dat alle deelnemers een fotoboekje van de reis krijgen toegestuurd. Het beleidsplan 2015-2020 is nu vastgesteld in het bestuur en komt op de website te staan. Lees dat eens rustig na. Het bestuur hoort nog steeds graag wat je er van vindt. Belangrijk is dat de SRG aantrekkelijk wil blijven voor zowel deelnemers als medewerkers. Beiden hebben steeds meer keuzes en dan is het belangrijk dat ze voor de SRG kiezen. De toelating is al strenger geworden. Op korte termijn verlaagt dat misschien het aantal reizen, maar op lange termijn verhoogt dat de aantrekkelijkheid van de SRG voor zowel deelnemers als medewerkers.

Veel plezier en het bestuur hoort graag van jullie!

Frank Verveld
Voorzitter bestuur

Stedentrip naar Istanbul

De eerste reis is al geweest en een medewerker en deelneemster hebben hier iets over geschreven. Heel erg bedankt dat wij een beetje mee mogen genieten van jullie reis!

Nicolette Besemer heeft een mooi stukje op Facebook geplaatst en dat heb ik gepikt (nou ja..., wel in overleg met Nicolette natuurlijk!) om in de nieuwsbrief te vermelden. Zie hier haar korte verslagje van de vakantie naar Istanbul.....

"Het was een fantastische reis, deelnemers en vrijwilligers waren gewoon één! We hebben veel gedaan, heel veel cultuur gezien, het Topkapi paleid, de Blauwe Moskee, de Aya Sofia, maar we bezochten ook de Grand Bazar en een van de

prachtige Prinseneilanden. We gingen met de tram door Istanbul, dat was reuze gemakkelijk voor rolstoelers. Ook natuurlijk de Galata brug en elke avond aten we ergens anders.

Ik moet nog erg wennen thuis, de hele routine is weg en het lijkt wel of ik weken weg geweest ben."

Nicolette Besemer



En dan ontving ik van **Sjaak Bulters** ook nog een mooi uitgebreid verslag.

"De eerste SRG reis van 2015 is zeer geslaagd!

Op zaterdag ochtend 16 mei is de eerste reis van dit seizoen van start gegaan met als bestemming de mooie stad Istanbul.

Na een voorspoedige vlucht zijn we geland op het vliegveld Ataturk bij Istanbul. Helaas werden de rolstoelen niet op de juiste manier uit het vliegtuig geladen zodat de deelnemers op rolstoelen van het vliegveld naar de aankomsthal vervoerd moesten worden. Dit was niet voor iedereen even prettig.

Maar eenmaal in de aankomsthal waren de rolstoelen snel weer in elkaar gezet en stond de hostess van het reisbureau ons al op te wachten. Ook de bus die ons naar het hotel zou brengen stond klaar.

Onderweg naar het hotel zagen we alvast een klein beetje van onze bestemming en werden we ons bewust van het feit dat het heel druk was in de wereldstad Istanbul. Onze hostess vertelde ons dat er 17 miljoen mensen wonen en dat de oppervlakte zo ongeveer gelijk is aan de provincie Utrecht.

In het hotel aangekomen bleek dat de lift toch wel aan de kleine kant was maar



door de vindingrijkheid van de medewerkers lukte het toch iedereen naar de kamer te brengen. Die avond hadden we tafels gereserveerd in het restaurant van het hotel. Het restaurant was op de zesde verdieping van het hotel en bood ons een overweldigend uitzicht op de Blauwe Moskee met daarachter het water van de Bosporus. Na een heerlijke en gezellige maaltijd te hebben genuttigd was iedereen wel aan zijn

bedje toe want we waren wel héél vroeg van huis vertrokken vanochtend.

De volgende ochtend stond het ontbijtbuffet klaar en konden we nu bij daglicht genieten van het mooie uitzicht.

Na het ontbijt zijn we met de hele groep naar de Blauwe moskee gegaan. Heel handig dat het hotel midden in het gebied lag waar zich de meeste bezienswaardigheden bevonden. Zo hoefden we geen gebruik te maken van een

bus en duurde het niet lang tot we hem in volle glorie konden zien. De Moskee zelf was goed toegankelijk voor rolstoelen. In een moskee is het gebruikelijk dat men op blote of kousenvoeten naar binnen gaat. Het is niet de bedoeling dat er straatvuil in de Moskee komt. Men had op rolstoelers gerekend want er stond een man klaar met brede rollen tape die hij op een handige manier om de banden van de wielen deed.

Tja, en dan kom je binnen. Echt heel prachtig. We wisten niet wat we zagen. Mooie blauwe tegels in de koepel waar de moskee zijn naam aan dankt. En heel hoog gebouw met een enorme koepel die van binnen uit gezien nog wel groter leek.

De Moskee ligt overigens aan een groot plein dat vroeger dienst deed als paardenrenbaan. Gelukkig was het nu mooi bestraat.

Aan de andere kant van dit plein stond de volgende bezienswaardigheid. De Hagia Sophia. Deze voormalige Kerk en Moskee was zo mogelijk nog indrukwekkender. Een gigantisch groot gebouw met een koepel die nog groter was dan die van de Blauwe Moskee. Het leek wel of deze koepel zweefde. Ook de gebouwen er om heen zijn allemaal zeer indrukwekkend. Tussen de bezoeken aan deze twee bijzondere monumenten hebben we uiteraard heerlijk geluncht op een van de terrassen.

In de avonduren hebben we lekker gedineerd op een terras, heerlijk in de buitenlucht.

De volgende dag zijn we, na weer een uitgebreid ontbijt, op weg gegaan naar het Topkapi paleis. In dit complex van gebouwen kun je rustig een dag doorbrengen en dan heb je waarschijnlijk nog niet alles gezien. Je komt door een indrukwekkende poort in een soort binnentuin waar rond om heen een heleboel is te zien. Zo zijn er keukens bewaard gebleven waar men wel 1000 maaltijden kon klaarmaken voor de Sultan en zijn haremdames en al het personeel dat daarbij hoort. Verder is er natuurlijk de harem zelf, die echt de moeite waard is. Prachtig ingerichte vertrekken en veel rijkdom.



Op de dinsdag van onze vakantie week stond een bezoek aan de Galatabrug op het programma. Deze brug gaat over de Gouden Hoorn naar het andere gedeelte van Istanbul. De brug heeft twee lagen. Op de bovenste laag rijden de auto's en de tram en op de onderste laag zijn allemaal restaurantjes. In een van de restaurantjes hebben we een heerlijk broodje makreel gegeten. We zijn hier al wandelend door de stad naar toe gegaan en

hebben ons verbaasd over al de kleine straatjes met overal winkeltjes. Ook opvallend was de enorme hoeveelheid mensen die op de been was. Naderhand kwamen we er achter dat er een Turkse feestdag was. Het was de dag van de jeugd en sport.

De volgende dag, woensdag dus was de dag van de boottocht over de Bosphorus. Om bij de boot te komen hebben we de tram genomen naar het eindpunt het stadsdeel Katabas. Van hier uit vertrekken de boten naar de Prinseneilanden. Dit is een eilandengroep in de zee van Marmara. In de Byzantijnse tijd werden



hier Prinsen naar toe verbannen. Tegenwoordig wonen er veel rijke mensen en komen er veel toeristen. Auto's zijn er verboden, wel zijn er heel veel paardenkarren om toeristen te vervoeren.

Tja en dan alweer de laatste volle dag Istanbul.

Vandaag was gereserveerd om de Grand Bazaar te bezoeken. Een gigantisch groot labyrint van allerlei gangen en straatjes vol winkeltjes. Van tapijten tot zilver en van kruiden tot kleding. Er zijn wel 1200 winkels. Echt ook weer een typisch Turkse belevenis.

Aan het begin van de avond zijn we weer naar een restaurantje geweest vlakbij het hotel en hebben daar lekker uitgebreid de laatste avond van onze vakantie gevierd.

Al met al kunnen we terugkijken op een prachtige reis."

Sjaak Bulters

Na 25 jaar, neemt Gerrie de Jong afscheid

Tijdens de Kaderdag op 7 maart heeft Gerrie de Jong na 25 jaar afscheid genomen van de SRG. Gerrie heeft vele jaren, de deelnemersadministratie in de commissie deelnemers haar uiterste best gedaan zoveel mogelijk deelnemers in te delen in de door hen gewenste reizen. De meeste deelnemers zullen haar dan vast wel kennen. Maar ook veel andere SRG-ers hebben met Gerrie te maken gehad, waaronder de reisleiders, bestuur, leden van andere commissies enz.

Toen Gerrie afscheid nam heeft Bea Verschoor een mooi gedicht voor haar geschreven, dat gedicht willen wij jullie niet onthouden. Hieronder kun je het mooie gedicht, dat een soort SRG-levensloop van Gerrie is geworden, lezen. Gerrie het is tijdens de kaderdag al gezegd, maar nogmaals bedankt voor alles wat je met hart en ziel voor de SRG gedaan hebt!

Maar Gerrie zou Gerrie niet zijn als zij toch niet een beetje een lijntje blijft houden met de SRG. Zij blijft beschikbaar om Mien Wouters, die haar is opgevolgd in de commissie deelnemers, te blijven ondersteunen als dat nodig is.

Lieve Gerrie,

***Via Els en Cees Thijssen kwam jij bij de SRG
en daar draaide je zo'n 25 jaar mee.***

***De deelnemersadministratie was jouw deel
en daarvoor deed je heel, heel veel.***

***Veel veranderingen waren er in die 25 jaar bij de SRG
en jij ging daar allemaal maar in mee.***

*Je stond er mee op en ging er mee naar bed
Zo groot was voor de SRG jouw inzet.*

*Je ging met Joke en Paul Tierolf mee naar de kaderdag
maar eerst naar de reisleiders-avond op vrijdag.*

*Dat ging tot in de late uurtjes door
wat is het toch gezellig riepen we daar in koor.*

*En wat hebben we een kou geleden
toen we met Jan en Addie Schouten in de bus meereden.*

*Jan heeft jou in de commissie deelnemers ook veel bijgestaan
van hem kon je echt wel op aan.*

*Ook ging je zelfs een keer op een SRG reis mee
daarvoor maakte je een overtocht op zee.*

*Ik was op deze Schotlandreis ook van de partij
en twee Schotten in rok begeleidden jou daarbij.*

*Als lid van de commissie reizen had ik met jou veel contact
en ook dat werd door jou heel goed opgepakt.*

*En samen naar bestuursvergaderingen in het land
nou dat liep wel eens uit de hand.*

*Gelukkig hadden we de laatste jaren een privé chauffeur
onze voorzitter Frank bracht ons van deur naar deur.*

*We deelden samen wel en wee,
zowel van de SRG als privé.*

*Voor de fijne samenwerking al die jaren heel veel dank.
En ga nu zorgeloos genieten van uitstapjes, theater of gewoon zitten op
de bank.*

Bea Verschoor

(6 januari 2015)



Deelnemer gezocht:

Voor de Lutte van 11 – 18 september is ook nog plek voor een deelnemer. Als je nog iemand weet geef dit dan aan haar of hem door.



Herhaalde Oproep:

De reizen zijn weer begonnen en ik snap dat iedereen dan volop aan het genieten is en haast geen tijd heeft een verslagje te schrijven. Maar ik weet uit ervaring dat sommige dat juist wel doen. Ik zou het leuk vinden als ik, net zoals Nicolette en Sjaak gedaan hebben (heel erg bedankt daarvoor!), van enkele deelnemers een korte ervaring, een reisverslag of b.v. een verhaaltje over een leuke hobby welke je uitoefent of gewoon iets heel anders wat je kwijt wilt ontvang. Ik zou dat dan graag in de volgende nieuwsbrief willen plaatsen. Zo wordt de nieuwsbrief nog meer van ons samen!!

Stukjes van reisleiders/verpleegkundigen/medewerkers zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Alvast bedankt!
Tonny Koster

De SRG wenst alle deelnemers en vrijwilligers vast een leuke voorbereiding en een mooie onvergetelijke reis!

SRG Agenda

Intercommissie- Vergadering:	6 oktober '15
Evaluatiedag:	14 november '15
Kaderdag:	12 maart '16

SRG Nieuwsbrief is een uitgave van de SRG Commissie PR & Communicatie

Redactie en vormgeving: Tonny Koster
Foto's van diverse medewerkers en commissies

Contact: nieuwsbrief@srq.nl

Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op de website van de SRG: www.srq.nl/contact/nieuwsbrief

Volg de SRG ook op Facebook: www.facebook.com/SRGreizen