

## SRG Nieuwsbrief 16

### Kaderdag 12 maart 2016

Aan het meegaan als medewerker zijn er wat verplichte activiteiten waar je aan deel moet nemen om je goed voor te bereiden op de reis. Dat zijn o.a. de kaderdag en de voorbespreking.

De volgende kaderdag is op **12 maart 2016 van 09.30-15.30 uur** in het **Oostwende College, Plecht 1, 3751 WB te Bunschoten.**

Op deze kaderdag zul je verschillende workshops volgen en kennis maken met de reisleader, verpleegkundige en andere medewerkers waarmee je tijdens de reis zult samenwerken. Ook zal er tijdens deze dag door de reisleader een datum geprikt worden waarop de voorbespreking plaats gaat vinden. Vergeet je agenda dus niet mee te nemen.



### In dit nummer:

### pagina

Kaderdag 2016	1
Reisgids 2016	1
Vroegboekkorting	2
Bericht van het bestuur	2
Evaluatiedag	2
Afscheid en het overdragen van de voorzittershamer	3
Reisverslagen:	
-Steenwijk	5
-Lagos	6
-Ameland	7
In memoriam	8
Petitie rolstoelplaatsen in het vliegtuig	10

### Reisgids 2016:

De nieuwe reisgids is gevuld met weer mooie reizen in binnen en buitenland. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is deze net terug van de drukker en ik kan jullie vast vertellen dat hij er weer prachtig uit ziet. Complimenten aan de samenstellers en makers van de reisgids!

In 2016 hebben we een super lang reis seizoen, van half mei tot half december. In totaal zijn er 20 reizen, 10 in Nederland, 9 in Europa en één zelfs daar buiten. Het is altijd fijn als deelnemers zelf (of familie) ook tips doorgeven over locaties, plaatsen of landen waar zij graag heen willen en welke wij in een van de volgende jaren op kunnen nemen in de vakantie gids. Ook nu hebben wij weer tips gekregen en geprobeerd met ieders wensen rekening te houden. In Nederland zijn er drie nieuwe locaties en in het buitenland zelfs wel 6. Cultuur, zon, zee, stad, natuur..., kortom, er is weer volop keus. Op de website staan de bestemmingen al vermeld en vandaag of morgen valt de reisgids in de bus.

Ik zal vast een klein tipje van de sluier oplichten....



*Tonny Koster*



### **Vroegboekkorting!!!**

Je kunt net als afgelopen jaar weer gebruik maken van de vroegboek-korting. Als je vóór 16 januari 2015 boekt krijg je € 50,00 korting.

## **Bericht van het bestuur**

### **-Reizen goed verlopen**

Het bestuur is verheugd dat de reizen dit jaar over het algemeen heel goed verlopen zijn. Het bestuur is dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die dat mogelijk gemaakt hebben en in het bijzonder aan de reisleiders.

### **-Nieuw informatiesysteem**

Het informatiesysteem 'SRGdata' dat de SRG al vele jaren gebruikt is verouderd. Microsoft stelt voor zeer weinig geld een nieuw systeem ter beschikking aan ANBI organisaties zoals de SRG. Daarmee krijgen we een gebruiksvriendelijk tool in handen om SRG-data te vervangen. Het programma heet Sharepoint Online en werkt geheel 'in de cloud'. Daarmee is het erg geschikt voor een organisatie zoals de SRG die geen centraal kantoor heeft. Gegevens kunnen makkelijk gedeeld worden. Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld om dit op te zetten. Belangrijk aandachtspunt is de privacy bescherming van onze deelnemers en onze vrijwilligers.

### **-Erfenis**

In dank heeft het bestuur het bericht ontvangen dat een overleden deelnemer een legaat bestemd heeft voor de SRG. Het bestuur wil dat deels besteden aan de voorbereiding van het 50 jarig bestaan in 2019. Bea Verschoor en Jan Janssen zijn bereid gevonden een herdenkingsboek te gaan maken.

### **- Commissie PR & Communicatie opgeheven**

Als uitvloeisel van het beleidsplan 2015-2020 heeft het bestuur de Commissie PR & Communicatie opgeheven. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over de Commissie Reizen en het bestuur (voorzitter en secretaris).

### **-Werving en behoud medewerkers**

De Commissie Medewerkers zet zich zeer in om te zorgen dat op iedere reis een groep enthustiaste en capabele medewerkers zit. De commissie werkt aan een protocol voor goede screening.

*Frank Verveld*

## **Evaluatiedag 2015**

Zaterdag 13 november 2015 is er weer een evaluatiedag geweest over bijna alle (Lanzarote vertrekt op 19 november) reizen van 2015. Op zo'n dag zijn de leden van de verschillende commissies, het bestuur, de reisleiders, assistent-reisleiders en verpleegkundigen aanwezig. Het bestuur deelt een aantal zaken met hen,

welke u hierboven kunt lezen. En tijdens deze dag worden er veel ervaring uitgewisseld om te kijken waar het goed gaat en waar we nog punten kunnen verbeteren. Daarom is het ook heel fijn als deelnemers het evaluatieformulier ingevuld aan ons terugsturen.

Maar er gebeurt meer op een evaluatiedag. De nieuwe reisgids wordt gepresenteerd, de fotoboekjes van de verschillende reizen worden bekeken en vergeleken. En we proberen met de hele groep te kijken hoe en waar we nieuwe deelnemers, medewerkers en verpleegkundigen kunnen werven. Eigenlijk wil ik via deze nieuwsbrief ook weer een oproep doen om in je omgeving reclame voor de SRG te maken, hoe meer zielen des te meer vreugd! Als je mensen weet waar je een boekje naartoe gestuurd wilt hebben, geef dat dan gerust door aan [info@srg.nl](mailto:info@srg.nl). Zij zorgen dan dat er een reisgids naar belangstellenden gaat. Geef dan wel aan of het om een deelnemer of medewerker gaat.

*Tonny Koster*

## Afscheid en voorzittershamer overgedragen

Op de evaluatiedag hebben **Piet van Gassel** en voorzitter **Frank Verveld** afscheid genomen.

Frank heeft voordat hij zelf afscheid nam het woord gericht tot Piet, hij dankte hem hartelijk voor al het werk dat hij voor de SRG gedaan heeft, alle reizen die hij onder zijn toegewijde rol van reisleader goed heeft laten verlopen. Piet van Gassel is in 1997 begonnen bij de SRG, eerst al medewerker en al snel daarna als reisleader. Piet heeft 38 reizen voor de SRG gemaakt, zowel in ons eigen Nederland als in het buitenland. In 2003 heeft Piet zijn enige verre reis gemaakt, deze ging naar de Grote Meren.

Piet heeft totaal **426** deelnemers mee gehad en hen een onvergetelijke vakantie bezorgd, dat is een enorm aantal. Veel deelnemers zullen hem dan ook ongetwijfeld kennen en goede herinneringen aan de reizen met Piet hebben.



Na het afscheid nemen van Piet was het de beurt aan Frank en werd hij zelf in het zonnetje bezet.

*Jos Kuilboer* had een mooie speech voor hem gemaakt:

*“Beste Frank,*

*Aan mij de eer en het genoegen om jou toe te spreken bij je afscheid als voorzitter van de SRG. Ik vind het een eer, maar het genoegen is twijfelachtig, spreken in het openbaar is niet mijn hobby, vandaar dit papier...*



*Op 2 januari 2008 heb ik samen met de toenmalige penningmeester Gijs Bouwman en Wim Bomhof, destijds secretaris, met jou gesproken bij mij thuis aan de eettafel. Het was een geanimeerd gesprek waarbij wij je probeerden bekend te maken met de SRG.*

*Na ons enthousiaste verhaal besloot je je bereid te verklaren om het voorzitterschap van onze bijzondere reisorganisatie op je te nemen.*

*Tijdens de bestuursvergadering van eind januari werd jouw benoeming een feit na een unaniem ja van alle bestuursleden. Hierdoor werd je de eerste voorzitter van de SRG zonder enige reiservaring.*

*Tijdens de intercommissie vergadering in maart werd je voorgesteld aan de overige vaste SRG medewerkers van de diverse commissies. En later dat jaar natuurlijk ook op de kaderdag aan de andere mensen, die zo verbonden zijn met onze organisatie en zich iedere keer weer inzetten.*

*Zonder die reiservaring zoals ik al opnoemde, heb je je vol energie op je taak gestort. Tijdens een binnenlandse reis ben je je licht gaan opsteken om te ervaren hoe een SRG reis eruit kan zien.*

*Je hebt de voorzittershamer opgenomen in een tijd dat het bestuurlijk gezien niet al te makkelijk was. Eind 2007 functioneerde het bestuur niet optimaal, de samenwerking tussen de diverse commissies en het bestuur was moeizaam. Er werd begonnen met de intercommissievergaderingen om ervoor te zorgen met elkaar in gesprek te raken, te zijn en te blijven.*

*In deze periode maar ook erna bleek jij te beschikken over de eigenschappen die onze organisatie zo nodig had. Je bent duidelijk, laat iedereen in zijn waarde, hebt een duidelijke mening daar waar nodig en weet mensen te binden en enthousiast te maken en te houden. Praten is een ware hobby van je wat ervoor zorgt dat iedereen weet wat je ergens van vindt, maar stoppen met praten valt je soms wat lastig.....*

*Je bent voortvarend in je acties die nodig zijn na de afspraken die gemaakt zijn tijdens de vergaderingen.*

*Je bent de vijfde voorzitter van de SRG, na de heer Bergman, de heer Cees Thijssen, Joan Leibbrand en Joke Tierolf. Eigenlijk niet eens zo veel als je je realiseert dat de SRG al meer dan 40 jaar bestaat. Een feest dat wij samen met alle medewerkers en genodigden in Nijmegen gevierd hebben een paar jaar geleden.*

*We zijn je zeer erkentelijk voor je inzet en betreuren het dat je het stokje doorgeeft, al zijn we ervan overtuigd dat Arnoud een waardig opvolger van jou zal zijn.*

*Voor al je inspanningen voor de SRG willen we je bedanken met een passend cadeau. Hessel heeft hiervoor gezorgd, maar is helaas geveld door ziekte en heeft het cadeau bij hem thuis liggen. Later, bij het afscheid van het bestuur, zullen we het persoonlijk aan je overhandigen.*

*Nu nemen we hier afscheid van jou met deze prachtige bloemen. “*



**Tja, en dan was het tijd voor Frank om de voorzittershamer over te dragen aan Arnoud de Roy van Zuydewijn. Frank heeft er ook alle vertrouwen in dat in Arnoud een waardige opvolger is gevonden!**

## Reisverslagen:

De nieuwsbrief wordt steeds meer voor en door de medewerkers en deelnemers geschreven. Zie hieronder de verslagen van een paar reizen. Wat gezellig om hier op terug te kijken. Bedankt voor het schrijven en inzenden van de mooie verslagen!!

### Steenwijk

*Met 16 deelnemers en 8 vrijwilligers zijn we van 12 juni t/m/ 19 juni op vakantie geweest in Steenwijk. We hadden een mooi hotel in een bosrijke omgeving. Elke dag werden we door vriendelijk personeel voorzien van ontbijt en diner. Bij het avondeten was er altijd wel iets van "slaoi mee juin en oai en erpel!!" Erg lekker!*



*Lunchen deden we onderweg als we op excursie waren. We hebben veel gezien van de omgeving van Steenwijk.*

*We hebben gewandeld door de bossen van Steenwijk maar we zijn ook met een huifkar door de bossen gegaan.*

*We zijn een dagje naar Giethoorn geweest. Leuk om met een boot door de straten van Giethoorn te varen. Onze reisleader bracht ons naar het natuurgebied "De Weerribben". Daar stond het riet "10 kontjes hoog". Over houten vlonders zijn we door het riet gegaan. Natuurlijk hebben we geluncht bij "De sluis bij Kaatje ". Mooi om van dichtbij te zien hoe de boten door de sluis moeten om verder te kunnen varen. Onze reisleader bracht ons ook naar een hoop, slordig op elkaar gestapelde stenen!! Wat hebben we nog meer*





*gedaan... de orchideeënhoefde, de vlindertuin, een dag naar het grachtenfestival waar op elke hoek van de straat shanty-koren hun kelen schor aan het zingen waren, en wij blèrden mee natuurlijk.*

*Winkelen in Steenwijk ontbreekt ook niet bij onze uitstapjes.*

*We hebben een mooie gezellige week gehad, is voor herhaling vatbaar*

### Lagos

*Een paar dagen uit de vakantie: Lagos 19 t/m 29 september 2015*

**Maandag:** *We zijn met 3 auto op pad gegaan. We zijn naar het nabijgelegen stadje Lagos gereden en zijn daar in kleine groepjes rond gaan wandelen. Lagos heeft een oude historie. Het heeft hele mooie pleintjes en straatjes en is heel sfeervol. Hendrik de Zeevaarder had hier zijn thuishaven en zijn standbeeld hebben jullie zeker niet gemist! Ook de eerste slavenmarkt van Europa kon bekeken worden, een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, maar toch goed je dat te realiseren. We lunchten allemaal in Lagos, wandelden langs de rivier, de eerste souvenirs en kaarten werden gekocht, kortom, we genoten volop van het mooie weer, de andere omgeving en het rustige tempo: echt vakantievierden dus!!*

*Bij de villa maakte Thieu 's avonds een heerlijke maaltijd en we konden met z'n allen aan een hele grote tafel buiten op het terras zitten. Lekker eten en napraten. En gezellig dat het was!!*

**Dinsdag:** *Bij de villa hoorde een mooi zwembad. Vandaag was gereserveerd als zwembaddag! Velen van ons gingen er in en we kregen een heuse water aerobic*



*les van Mien. Er zaten echte waterratten tussen de deelnemers, Gerda en Arjen bijvoorbeeld kreeg je er bijna niet uit. Het heerlijke van de villa is dat het huis helemaal is aangepast en ook voor het zwembad allerlei bedjes en ander drijf materiaal beschikbaar was. Ook de bedjes aan de kant waren heerlijk. Menigeen genoot van de zon op zo'n bedje, viel af en toe in slaap*

*en genoot van de prachtige tuin rondom het huis. Een heerlijke vakantiedag dus! Om 18.00 uur zijn we met z'n allen naar een bijzonder restaurant gegaan. Het restaurant ligt bij de dierentuin van Lagos en staat er om bekend dat er op dinsdagavond, en ook alleen dan maar, zangers optreden die Fado zingen. Fado is een bijzondere, traditionele Portugese zangkunst begeleid op de achtergrond door één of twee gitaren.*

**Donderdag:** *We gingen 's middags naar Lagos voor een boottocht. Het bleek dat we een hele mooie boot ter beschikking hadden, ruim, groot, goed toegankelijk en helemaal voor ons alleen. Een hele vriendelijke bemanning haalde ons aan boord en we voeren de haven uit. Direct al hoorde je vele oooohhhsss en aaaahhhsss. Wat een prachtige kust heeft de Algarve toch. Heel grillig, rotsachtig en met vele grotten. De*



*plaatselijke bewoners hebben die allemaal namen gegeven, zoals de Titanic, de olifant, de liefdesgrot enzovoort.*

*In ruim anderhalf uur voeren we westwaarts tot aan Praie de Luz. Echt genieten aan boord. Achteraf vonden sommigen dit de mooiste excursie. Bij Praia de Luz ging de kapitein draaien en ging gas geven met de boot. Deze bleek enorm sterke motoren te hebben. We gingen met een snelheid van 35 kilometer per uur weer terug naar Lagos, en neem maar aan, dat is heel erg hard op het water. De zee spatte aan alle kanten op en iedereen genot van de snelheid. In een half uur waren wij weer terug, helemaal verwaaid maar allemaal met een grijns op het gezicht. 's Avonds hebben we heel gezellig gebarbecued. Bij onze villa stonden 2 grote ingemetselde BBQ.*

**Onze terugreisdag:** *Om 03.45 uur ging de wekker al voor de begeleiders, om 04.30 uur die voor de deelnemers. Het voelt als midden in de nacht. Snel even wassen, tandenpoetsen en wat drinken. Alle koffers dicht, het huis snel opruimen en dan om 06.15 uur de auto's in voor een rit naar vliegveld Faro. Is het gek dat het erg rustig was in de bus?*

*We kunnen terugkijken op een hele geslaagde vakantie.*

### **Ameland**

*Een paar dagen uit de reis naar Ameland 29 augustus t/m 5 september 2015*

**Maandag:** *We werden wakker door de regen die met bakken uit de hemel kwam. Toen iedereen fris en fruitig aan het ontbijt zat werd het gelukkig weer droog en kwam zelfs af en toe de zon door.*



*Een enkeling speelde thuis rummikub, maar de meesten maakten 's middags een rit met de Strandexpress: een grote wagen die getrokken wordt door een tractor. We reden echt langs het randje van de zee. Hoe de baas heette zijn we helaas vergeten, Oh nee..., hij heette Pieter en hij vertelde een interessant verhaal over het eiland. Aan de oostpunt van het eiland wordt door de stroming heel veel zand weggeslagen. Zo is er wel 2 kilometer van het eiland verdwenen. Jaarlijks wordt er wel een miljoen kubieke meter zand weer aangevoerd om te zorgen dat Ameland niet in de zee verdwijnt.*

*Onderweg zagen we ook nog mooie vogels. Jammer dat het weer niet echt mee werkte, maar we hebben toch wel genoten van de tocht.*

*Terug bij de busjes goot het pijpenstelen. Gelukkig mochten de mensen die niet met de eerste rit terug konden even schuilen in de strandexpress, anders was het wel een hele natte boel geworden.*

*Terug thuis was het alweer etenstijd. Dit keer aten we courgettesoep, daarna hadden we de keuze uit pastei met zelfgemaakte vleesragout of champignonragout en daarna nog boontjes, worteltjes en rijst of macaroni en nog meer ragout. Ongelooflijk wat een hoeveelheden er doorgaan met deze twintig mensen. Na nog wat gedronken te hebben zocht iedereen langzamerhand zijn slaapkamer op en keerde de rust weer in Westen- en Oostenwind.*



**Donderdag:** We stonden vandaag iets vroeger op, want "de Robbenboot" stond op het programma. Dus als het kon niet uitgebreid badderen.

Na het ontbijt vliegsvlug in de bussen richting aanlegplaats voor de boot. Daar lag hij te dobberen. Via de loopplank, die sommigen wel eng vonden, aan boord.

De kapitein vertelde wanneer hij het best bij de plaat kon komen waar de robben lagen uit te rusten van hun visvangst.

De robben kwamen vlak bij de boot en er zijn dan ook heel veel foto's gemaakt.

De inwendige mens werd versterkt met zelfgemaakte zoete of hartige pannenkoek. Na de mooie boottocht gaan we in etappes op naar het strandpaviljoen in Buren. Sommigen waagden zich tussen de buien door nog op het strand of het terras. Iedereen zocht op de kaart wat hij/ zij het lekkerst vond. De heerlijkste gerechten werden er geserveerd. Na heeeel grote toetjes op naar huis, want sommigen houden van voetbal....

Nederland-IJsland werd door ons verloren. De slingers van de muur en er waren er die troost zochten in koffie of de fles. Er werd tot laat herdacht of gefeest.



*Bedankt allemaal voor jullie gezelligheid!!*

## In memoriam Frans van Zundert

"Eind oktober kregen wij het droeve bericht dat Frans van Zundert is overleden. Frans is al vele jaren een graag geziene gast bij de SRG en vele medewerkers hebben dan ook goede herinneringen aan Frans.

Op de SRG vakanties was Frans altijd belangrijk voor de sfeer, vooral door zijn humor en de pretoogjes vanonder zijn witte haren deden je hart smelten.

Wij wensen de familie sterkte met het gemis van hun broer en of oom."

*Ton van Kessel.*



Frans kon genieten van de kleine dingen, zoals je hier op de foto ziet, van een mooie duif.



## In memoriam Piet Huiberts

"Al vanaf 1992 ging Piet jaarlijks met de SRG mee op vakantie. Pas in 2006



leerde ik Piet kennen. Het was een eerste kennismaking om nooit te vergeten. Piet ging met de SRG mee op vakantie naar Salou en het was mijn eerste reis als reisleader.....



Op Schiphol bleek dat Piet geen paspoort bij

zich had, maar gelukkig was hij ruim op tijd en na een telefoontje werd het nog mooi op tijd gebracht en kon Piet mee.

Piet hield van de zon en van een lekker drankje. De ligbedden bij het zwembad vond hij te hard dus kocht hij een luchtbed en dat lag een stuk comfortabeler. Ik had hem beloofd om na deze vakantie samen met hem naar Ajax te gaan maar dat is er dat jaar niet meer van gekomen.

In 2007 gingen we toevallig weer samen op vakantie met de SRG en dit keer gingen we met de bus naar Tirol. Tijdens deze vakantie werd ik er weer keurig aan herinnerd dat we nog een keer samen naar Ajax zouden gaan en dat ben ik na thuiskomst toen maar meteen gaan regelen. Zo is onze vriendschap en een speciale band ontstaan.

In 2009 werden we weer samen op dezelfde reis ingedeeld en dat jaar gingen we naar Italië. We zaten in een mooi hotel in Cavalino, vlakbij Venetië. Was wel een hele klus om Piet over al die bruggen in Venetië te krijgen maar wat hebben we met z'n allen genoten.

In 2010 zijn we samen met de Oostzee cruise mee geweest. Vanuit Amsterdam naar Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, St Petersburg, Tallin en weer terug naar Amsterdam. Een super reis, met ook veel voetbal het WK in Zuid-Afrika. Was erg goed geregeld aan boord, we kregen zelfs VIP-plaatsen bij de halve finale wedstrijd tegen Uruguay en na die 3-2 overwinning hebben we dat daarna nog uitgebreid gevierd.

In 2011 en 2012 is Piet niet met de SRG mee op vakantie geweest maar gingen we nog wel regelmatig in de Arena naar Ajax kijken. Of als er belangrijke uitwedstrijden waren zoals tegen PSV en Feyenoord dan kwam Piet op zondag met de taxi naar Zoelmond en keken we samen gezellig de wedstrijd op TV. En na de wedstrijd altijd een patatje met een frikandel.....

In 2013 en 2014 zijn we 2x samen op vakantie naar Texel geweest. Piet genoot van de extra aandacht die hij kreeg.....vooral van de vrouwelijke vrijwilligsters. Hij liet zich graag door hen in de watten leggen. Zelfs met een gezichtsmasker en een gezichtsmassage liet hij zich lekker verwennen.

Dit jaar zou Piet met de SRG naar Berlijn en Texel op vakantie gaan.....de reizen waren al geboekt.....helaas heeft het niet zo mogen zijn.....Na een kort ziekbed is Piet op 64 jarige leeftijd in Amsterdam overleden.

Je vrolijkheid, je optimisme en je stralende lach zo zullen wij jou blijven herinneren."

*Paul van den Merkhof*

## Petitie: Rolstoelplaatsen in het vliegtuig

De SRG ontving een petitie over de rolstoelplaatsen in het vliegtuig. Research en onderzoek door All Wheels Up laten zien dat er wereldwijd tenminste één miljoen rolstoelers zijn die niet in een vliegtuigstoel kunnen zitten, door bijvoorbeeld spierpijn. Met een rolstoelplaats kunnen rolstoelers in hun op maat gemaakte rolstoel zitten tijdens de vlucht, dat is nodig voor hun gezondheid en veiligheid. Zie voor de gehele petitie website: <https://www.allwheelsup.org/>

***De SRG wenst alle deelnemers vast veel plezier bij het uitzoeken van een volgende reis!***



### SRG Agenda

Bestuursvergadering: 9 december '15  
Kaderdag: 12 maart '16  
Evaluatiedag: 12 november '16

SRG Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur  
Redactie en vormgeving: Tonny Koster  
Foto's van diverse medewerkers en commissies  
Contact: [nieuwsbrief@srg.nl](mailto:nieuwsbrief@srg.nl)  
Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op de website van de SRG: [www.srg.nl/contact/nieuwsbrief](http://www.srg.nl/contact/nieuwsbrief)  
Volg de SRG ook op Facebook: [www.facebook.com/SRGreizen](http://www.facebook.com/SRGreizen)